

Visitatie

Het bezoek van Maria aan Elizabeth

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Lucas 1, 39-45





Als christenen elkaar ontmoeten

Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om elkaar te groeten
en te laten voelen:
jij, je mag er zijn zoals je bent.
Je bent belangrijk,
want door God bemind.

Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om elkaars ogen te openen
voor het goede dat gebeurt,
en te leren zien dat God daar heel nabij komt.

Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om vreugde te delen,
om de vruchten van de Geest
die groeien in de schoot van onze gemeenschap:



Als christenen elkaar ontmoeten

de gratuite inzet van zovelen,
de verbondenheid van mensen
die er zijn voor anderen,
het herderen en zorgen voor de minsten,
mensen die elkander dragen en verdragen
en elkaar de ervaring doorgeven
dat zij onvoorwaardelijk bemind zijn.

Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om te danken
om de grote dingen die God aan ons heeft gedaan.
Maria gaat ons hierin voor.

Carlos Desoete



Michel Ciry: 'Visitation'

Gebed

Wij bidden U, Heer, dat wij U zullen zoeken
niet met woorden, maar met ons hart.

Wij bidden U, dat Gij aanwezig zult zijn
waar mensen zijn in lief en leed,
in machteloosheid en hoop.

Geef ons een nieuw geloof,
geef ons nieuwe hoop op de dag
dat uw vrede werkelijkheid wordt.

Geef ons vandaag nieuwe ogen,
die U herkennen in alles wat gebeurt;
geef ons de moed om altijd
opnieuw te beginnen met U.
Amen.