

# Wees waakzaam!

*bij de eerste zondag  
van de advent*



*Advent: een tijd van hoop en verwachting, maar meer nog een tijd van wakker zijn en je klaar maken. Want het zal je maar gebeuren dat God onder ons komt en het gaat helemaal aan jou voorbij. Vandaar de oproep bij de eerste zondag van de advent: ‘Wees waakzaam!’*

## Goede boodschap

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:  
“Wees waakzaam,  
want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt,  
's avonds laat of midden in de nacht,  
bij het hanegekraai of 's morgens vroeg.  
Als hij onverwachts komt,  
laat hij u dan niet slapend vinden.  
Wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: wees waakzaam!”

*Marcus 13, 36-37*

# Waakzaam zijn

Waakzaam zijn is niet passief afwachten.  
Niet een houding van  
met-de-armen-over-elkaar  
en wel zien wat er gaat gebeuren.  
Het is eerder een actief uitzien naar,  
alert zijn voor mensen en gebeurtenissen.

Waakzaam zijn zet ons in beweging.  
Het zegt iets over ons geloven,  
dat het eens waar zal worden:  
vrede, liefde, recht  
voor alle mensen van goede wil.  
Het doet ons op het puntje  
van onze stoel zitten  
om het zo vlug mogelijk te realiseren.



Waakzaam uitzien naar dat Rijk  
brengt ons in beweging  
om te doen wat nog niet kan,  
om te vieren wat nog niet is.

We weten  
dat slechts één ding noodzakelijk is  
in de ogen van God:  
wie we zijn voor elkaar,  
hoe we omgaan met onze wereld,  
of we God de ruimte geven  
om orde te brengen in de chaos.

Waakzaam zijn:  
dat is oog hebben voor wat echt belangrijk is  
en daaraan ook willen werken,  
met overtuiging en van harte.

*(naar Wim Holterman)*



# Gebed

Eeuwige God, hoor ons aan,  
als we tot U bidden.  
Maak van onze tijd,  
Uw tijd van genade.  
Doe ons waakzaam uitkijken  
naar de komst van Uw Zoon.  
Doe ons hopen en verlangen.  
Doe ons mens worden -  
volut mens:  
eindelijk opnieuw geboren.  
Maak van Uw tijd, onze tijd.  
Maak van deze advent  
een tijd van de komst van Uw Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.



# Wacht even...

Advent is een tijd van waakzaam zijn.  
Het is ook een tijd van wachten.

Wachten is geduld hebben,  
maar veel meer dan dat.  
Het is met een groot hart  
verlangen naar wat komen zal.

Wachten is niet vooruitlopen  
maar de tijd afwachten,  
niet zenuwachtig, niet vervelend,  
maar je verblijden in wat komen zal,  
in wie komen zal.



Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.  
Wachten is op uitkijk staan,  
is hopen en verlangen.  
Wachten is geen tijd verliezen  
maar het hart gereed maken,  
is bezig blijven of tot rust komen.

Wachten is beheersing,  
is vertrouwen ook.  
Wachten is bezinnen,  
wachten is beginnen  
met dat waar het om gaat.

Wacht even...  
God geeft zijn Woord!

*(naar Frans Weerts)*

